

Jullie komen naar Hippago en ...

jullie slapen gezellig in een kleurrijke pipowagen of in een chalet.

In de pipowagens vind je

- * opgemaakte bedden
- * spreien, wollen dekens en een elektrisch kacheltje
- * een kapstok
- * een spiegel
- * een vuilnisbakje
- * een veger en blik
- * verlichting
- * stopcontacten
- * een tafel en stoelen/bankje (behalve in de Pipopipo, daar vind je alleen 2 stapelbedden)

In de pipowagen kun je alleen slapen. Het zijn geen woonwagens, maar meer een slaapkamertje op wielen. Comfortabeler dan een tent, maar het is wel kamperen. 's Nachts kan het best koud worden!

In onze kantine kunnen jullie altijd lekker warm zitten en spelletjes doen. Daar worden ook de maaltijden geserveerd én er is altijd wifi. De kantine is een gezamenlijke ruimte. Heb je iets bij je dat in de koelkast moet worden bewaard, dan kan dat.

Wat neem je zelf mee?

Natuurlijk je **paardrijklere**. En als je die niet hebt een broek die vies mag worden (denk aan een joggingbroek) en **schoenen of laarzen met een hak**. De hak is erg belangrijk zodat je voeten niet door de stijgbeugels kunnen schieten. **Wij hebben wel caps te leen**, maar geen andere paardrijkleiding.

Je mag een eigen poetsdoos meenemen, maar dan moeten alle borstels helemaal schoon zijn. Je kunt ze weken in biotex. Paarden nemen namelijk snel huidziektes over.

Kijk vooraf naar de weersverwachting. Neem bij koud weer extra dikke truien, jassen en handschoenen mee. En voor 's nachts een dikke pyama en dikke sokken. Maar wordt het superwarm, vergeet dan je badkleding niet. Op 3 kilometer afstand hebben we een prachtig natuurbad.

Verder natuurlijk schoenen of laarzen die tegen de modder kunnen en broeken en truien of t-shirts die vies mogen worden.

Denk ook aan ondergoed, handdoeken en washandjes, toiletpullen, medicijnen en je eigen speciale drankjes, zoetjes of snoepgoed.